

ŐERRİN ADI: İSRAİL

7 Haziran 2024 – Cuma Vaazı

Kıymetli Müminler;

Yüce dinimiz İslam dünyaya barıŐı, huzuru, mutluluđu, refahı, toplumsal dayanıŐmayı, yardımlaŐmayı, kardeŐliđi, hukuku, merhameti, saygıyı, güveni, adaleti, vefayı ve bunun gibi güzellikleri getirmeyi amaç edinmiŐtir. Bugün İslam'ın tüm bu güzelliklerini görmek yerine sapkınlıđı, adaletsizliđi, merhametsizliđi, caniliđi, hukuksuzluđu, ayrıŐtırcılıđı, savaŐı, öldürmeyi, katliamı dünyaya hâkim kılmaya çalıŐan zalim bir millet olma yanlıŐından ve yarıŐından asırlardır dönmeyen **zalim İsrail** ve yandaŐları İslama ve insanlıđa savaŐ açmıŐ durumdadır.

Bu savaŐ bugün sadece **zalim İsrail** ve yandaŐlarının imtihanı deđildir. Bu savaŐ cümle islam aleminin ve insanlıđın imtihanıdır.

Bugün zulmün yeryüzündeki Őubesi olan, tüm gayretlerinde zalimlik barındıran **zalim kavim İsrail** ile ilgili rabbimiz;

لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

Muhakkak ki yeryüzünde büyük bir bozgunculuk çıkaracak ve büyük bir kibre kapılacaklar ifadeleri ile bugün bu zalim milletin durumunu bizlere asırlar öncesinden haber vermiŐtir.

(İsra 4.ayet)

İşte bugün bařta Filistin toprakları olmak üzere bu řer toplumu dñyanın birçok bölgesinde insanlıđı katletmekte ve dñyada bozgunculuk ıkarmaktadır.

Bugün bizlere dñřen bu zalim toplum karřısında;

وَلَا تَهْنُؤُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Gevşeklik göstermeden bir duvar gibi durmak ve ne kadar řehit verirsek verelim **mutlaka galip olanın bizler olacađı** inancına teslim olmaktır.

(Al-i İmran 139.ayet)

Kıymetli Müminler;

Geçmiş peygamberlerin tarihinde olduđu gibi bugünde bu zalim toplum;

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın sözleri karřısında kendilerini,

قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Bizler ancak ıslah edicileriz sözleri ile kötülükleri düzeltici olduklarını savunmaktadırlar.

(Bakara 11.ayet)

Rabbimiz celle celâlühü ise;

آلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ

Halbuki onlar bozguncu olanların ta kendileridir sözleri ile onları yalanlamakta ve hakikati bildirmektedir. Fakat farkında bile değildirler. Çünkü onların tek bir gayesi var tüm dünyaya üstün olmak. Bu üstünlük arayışı içinde her türlü zulmü yapmaktan geri kalmayacak kadarda vicdan duygularını kaybetmiş ve insanlık adına hiçbir duyguyu artık sinelerinde barındırmayacak bir yapıya dönüşmüşlerdir.

(Bakara 12.ayet)

Bugün yeryüzünü kana boğan, kadın çocuk demeden katliamlarına her gün daha zalimce devam eden bu zalim toplum karşısında biz inanlara düşen görev birliktelik ruhu ile kenetlenmek ve cihad ateşini tekrar yakabilmektir.

Değerli Müminler;

Bugün Müslümanlar olarak nefsimizi imanımızın önüne geçirdiğimiz için zulmedicilere karşı koyamıyor, bana dokunmayan yılan bin yaşasın bilinci içerisinde Kur'an ve Sünnetin tarifindeki cihad ve kardeşlik şuurundan oldukça uzağız. Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan şanlı ecdadımız nerede bir zulme maruz kalan topluluk olsa onun yardımına koşmuş ve oradaki zulmü kaldırıp diktiğı İslam sancağı ile o beldelerde adaletle hüküm sürmüştür.

Böylesi bir ecdadın nesilleri olan bizler, dünya sevdası içerisinde kendi çıkarlarımız uğruna ecdadımızın yıllardır sürdürdüğü bu hak davadan uzaklaşmış durumdayız. Batı ülkelerinin bizlerin içerisine girerek aramıza soktuğu nifak tohumları bugün Müslümanların kalplerini birbirinden irak eylemiştir. Bir dönem Afganistan, bir dönem Irak, bir dönem Suriye, bir dönem Türkmenistan, Bir dönem Somali zulümlerine şahit olan gönüllerimiz bugün özellikle son dönemlerde İslam'ın göz bebeği Kudüs şehri ve civarındaki zulümlere şahit olmaktadır.

Rabbimiz celle celâlühü;

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

İfadelerinde **etrafinı bereketli kıldığını belirttiği Mescid-i Aksa** topraklarında meydana gelen bu zulüm bir yandan bizleri derinden yaralarken bir yandan da Rabbimizin;

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا

Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın

وَلَا تَفَرَّقُوا

Parçalanıp bölünmeyin sözlerindeki ikazını unutup Kur'an'ı ve onun hükümlerini hayatımızdan çıkarmanın hazin sonunun ne olacağını bizlere hatırlatmaktadır.

(Al-i İmran 103.ayet)

Kıymetli Mminler;

Aylardır Gazze'de meydana gelen ve her gn daha da Őiddetlenen bu insanlık dıŐı katliam bir yandan da bu zulme sessiz kalan sadece duaya sığınan ve bu zulm karŐısında cihad ateŐini yakamayan her bir Mslman iin ayrı bir imtihan vesilesi olmuŐtur.

Bugn Gazze'nin, Dođu Trkistan'ın bizlerin dualarından ok Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in;

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ

Mslman mslmanın kardeŐidir.

لَا يَظْلِمُهُ

Ona zulmetmez,

وَلَا يُسَلِّمُهُ

Onu dŐmana teslim etmez szlerine kulak vererek cihad ateŐini yakacak islam toplumunun bu zalim topluluk karŐısında ayađa kalkmasına ihtiyaı vardır.

(Buhârî, Mezâlim 3)

Bu ahir zamanda yreklerimizin Rabbimizden bize ikram edilecek en byk mertebe olan Őehadet mertebesini arzulamaması kendimize yapacađımız en byk haksızlık olacaktır.

Zira Rabbimiz celle celâlühü;

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ

Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin.

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz ifadesiyle şehitlerin katındaki değerini ve konumunu bizlere aktarmıştır.

(Bakara 154.ayet)

Çünkü Şehit, yeri ve zamanı geldiğinde canından daha mukaddes bildiği dini, milli ve mânevî değerler uğruna dünyadan ve dünyadaki her şeyden vazgeçip canını ortaya koyan kimsedir.

Hz. Ömer'in veciz tarifile;

وَالشَّهِيدُ مَنْ اِحْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ

"Şehit, kendisini Allah'a adayan kimsedir."

(Muvatta', Cihâd, 15.)

İşte bugün zalim İsrail ve yandaşlarının zulmü karşısında vicdanımız, imanımız ve tüm değerlerimiz ile ayağa kalkmalı mazlumlara siper olmalıyız. Bugün elini kolunu sallayarak istediği yerde istediği zulmü yapan **zalim İsrail** ve yandaşlarına hak ettikleri cevabı verme vakti gelmiş ve hatta geçmektedir.

Bugün baŐta cümle islam aleminin yıllardır umudu olan Őanlı Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin ruhunu bađrında barındıran, onların bıraktığı sancađı teslim alan Türkiye'miz olmak üzere Allah'a ve İslam'a inanan her bir millet zulmün kalbine bir ok gibi saplanmalıdır. Yıllardır olduđu gibi bu Őanlı görevin fitilini yakacak, cihad ateŐini tekrar harlayacak millet olarak bizlere ayrı bir sorumluluk düşmektedir.

Kıymetli Müminler;

İbn Ömer (radıyallahü anh)'den rivâyete göre, **Peygamber** (sallallahü aleyhi ve sellem) Őöyle buyurmuŐtur:

أَظْلَمُ ظُلْمَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Zulüm, haksızlık yaratılıŐ gayesi dıŐında yaŐamak **kıyamet gününde karanlıklar içerisinde kalmak demektir.**”

(Müslim, Birr ve Sıla: 10)

İŐte bugün dünyaya zulüm ve fitne sađan **zalim İsrail** ve yandaŐları bu dünya hayatında Őu an saltanat sürdüklerini düşünmüş olsalar da aslında onları bekleyen büyük bir gün ve büyük bir hesap var. O hesap gününde Allah celle celâlühü cümle mazlumun intikamını alacak haklıya hakkını tas tamam verecektir.

Bugün Gazze'de katliama maruz kalan onlarca masum insanın özellikle çocukların cansız bedenlerini gören gözlerden kalplere ve vücudun her zerresine teneffüs eden acı bazılarımızı Rabbimiz neden bu zalim millete dur demiyor sözlerini söylemeye itmiştir.

Bugün islam milleti olarak kendi aciziyetimizi rabbimize yükleyerek üzerimizden atmaya belki de vicdanlarımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. İslam toplumu olarak üzerimize yüklenen bu vazifede gösterdiğimiz duyarsız duruş, kendi hayatlarımızda refah içerisinde yaşama mücadelemiz, bunca Müslüman ölürken kını dahi kıpırdatmayan bir islam toplumunun içler acısı halinin dışa vurmuş halidir. Cenk meydanlarında Allah'tan yardım dileyen bir ecdadın nesli olan bizler bugün sıcak evlerimizde cihadın hiçbir yerinde yer almayarak ve belki de samimiyeti dahi sorgulanacak dualarımız ile mazlumların yanında olduğumuza kendimizi inandırmaya ve vicdanlarımızı rahatlatmaya çalışıyoruz.

Ama şu hakikati bilmeliyiz ki;

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

Rabbimiz zalimlerin yaptıklarından asla habersiz değildir.

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

Rabbimiz, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor. O gün bu zalim topluluk hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir aklın idrak edemeyeceği bir azapla cezalarını misli ile çecekler. Bu ceza onlara ahirette ebedi bir cehennem azabı olarak tattırılacak. Bu ahirette zalimlerin payına düşen kısımdır.

(İbrahim 42.ayet)

Ya bizler ne olacağız. Allah celle celâlühü bizlere bunca zulme rağmen sessiz kalışımızın hesabını hiç sormayacak mı?

Bugün zulme sessiz kalan her bir Müslüman Rabbimizin şu tehdidine kulak vermeli;

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا

Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ifadeleri ile ikaz etmekte,

أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Muhakkak ki Rabbiniz azabı çok çetin olandır.

(Enfal 25.ayet)

İşte bu ayet bugün bize ahirette çok açık bir ikazdır. Bugün gösteremediğimiz duruşun ahirette hesabının çetin olacağını habercisidir.

Asırlar öncesinde inen bu ayeti yüreğinde öyle derinden hisseden ve belki de bugün içinde bulunduğumuz bu durumu tahmin eden Allah Rasûlü (s.a.s);

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِمًا فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

İnsanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa, Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır sözleri ile bizleri uyarmıştır. Rabbimizin ve Allah Rasulü'nün sözlerinde geçen bu ikaza bugün her bir Müslüman kulak vermeli ve cihad ateşini yakarak Müslümanları düşman karşısında yalnız bırakmamalıdır.

(Tirmizî, Tefsîru'l-Kur"ân, 5)

Şunu çok iyi bilmeliyiz ki, bu **zalim toplum İsrail** ve yandaşlarının asıl amacı İslam'ı dünyadan silmektir. Bunların asıl savaşı Allah'a karşıdır. Bizlere düşende bu savaşta Allah'ın ordusunun bir neferi olmaktır.

Kıymetli Müminler;

İslam'ın ilk gününden bu zamana kadar İslam'a ve Müslümanlara açıktan açığa düşmanlık edenler her daim var olmuştur. Peygamber efendimiz (s.a.s)'den bu zamana kadar İslam sancağı nasıl taşındı ise, cahiliye döneminden bu zamana kadar zulüm sancağı da zalimlerce elden ele taşınmış ve bugün **zalim İsrail'in** elinde varlık göstermektedir.

Cahiliye döneminde Yasir ailesinin toptan işkence edildiği gibi bugünde Gazze halkı toptan işkenceye maruz kalmaktadır.

O gün Yasir'e;

“Sabredin ey Yasir ailesi! Sizin mükâfatınız cennettir” diyerek onlara cenneti müjdeleyen Allah Rasulü'nün bu müjdesinin günümüz muhatabı Gazze halkı olmuştur.

(İbn Hişam, Sîre, c. 1, s. 342)

Şunu çok iyi bilmeliyiz ki aylardır kadın çocuk demeden katliam edilen Gazze halkı günümüzün mazlumudur ve mazlumun Allah katında ayrı bir değeri vardır.

Bu değer Allah Rasulü'nün şu sözleri ile bizlere aktarılmıştır;

“Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur.” (Buhârî, Zekât, 63)

Peygamber efendimiz (s.a.s) bu sözleri sadece zalimlere değil bugün bu zulme sessiz kalan ve cihad ateşini yakamayan cümle islam alemine açık bir tehdittir. Bugün her bir müslümanın Gazzeli mazlum kardeşlerimizin bizleri Rabbimize şikâyet etmesinden korkması gerekmektedir.

Bir mazlum Gazzeli kardeşimiz ellerini açıp;

“Ya Rabbi Müslümanları sana şikâyet ediyorum. Bizi yalnız bıraktılar. Uğradığımız zulme sessiz kaldılar. Bugün biz aç susuz iken onlar tok yattılar. Bugün biz korkudan, acıdan uyuyamaz iken onlar sıcak yataklarında huzurla uyudular. Ya Rabbi Müslümanlar bizi yalnız bıraktı” diye Allah’a yakarmış olsa ahirette halimiz ne olur hiç düşündük mü?

Rabbimiz bize ahirette mazlumların bu duasının hesabını soracak olsa vereceğimiz bir cevabımız var mı?

Bugün her bir Müslüman Peygamber efendimiz (s.a.s)’in;

“Bir kimse, komşusu onun kötü davranışlarından güvende olmadığı sürece iman etmiş olmaz” sözlerindeki derin manayı tefekkür etmelidir. Komşusuna karşı onun hakkını koruma ve ona iyi davranma sorumluluğunu ihlal edenin imanını gözden geçirmesi gerektiğinin vurgulandığı bu sözlerde bugün Gazzeli kardeşlerimizi düşman zulmü karşısında yapayalnız bırakan islam aleminin her bir ferdinin imanını gözden geçirmesi gerekmektedir.

(İbn Hanbel, I, 388)

Bugün her birimiz Peygamber efendimize (s.a.s) sorulan şu soruya kulak vermelidir.

Bir gün ashaptan birisi Allah Rasûlüne;

أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:

Hangi amel daha faziletlidir? diye soruldu,

«إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ:

“Allah’a ve Resûlüne inanmak” buyurdu.

ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ:

Sonra hangisi? Denildi.

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Allah yolunda cihad etmek” karşılığını vererek Cihad etmenin önemini bizlere aktarmaktadır.

(Buhârî, Îmân 18)

İsrail ve yandaŐlarının zulmü ile mazlumlar arasında aŐılamaz bir duvar olabilme sorumluluđunu hatırlamayı ihsan eyle.

Rabbimiz, var gücüyle mücadele vererek bu uğurda Őehit dűŐen kardeŐlerimize Őehadet makamını ikram eyle.

Rabbimiz, Kudüs'ün müdafaası uğruna yaralanıp gazi olan kardeŐlerimize de Őehitlere vereceđin lütfu ve ikramı nasip eyle.

Rabbimiz, Őu an zulüm karŐısında darda olan kardeŐlerimize bu zor durumdan kurtulmayı ve feraha ulaŐmalarını ikram eyle.

Rabbimiz, Müslümanların kalplerini tekrar bir araya getir ve küffar karŐısında bir olmayı cümle islam alemine nasip eyle.

Rabbimiz, Őu an sana yapılan bu dualar hürmetine kalpleri katılaŐmış, günah işlemekten çekinmeyen, senden ve senin azabından korkmayan **zalim İsrail** ve yandaŐlarını sen el-kahhar ismin ile kahru periŐan eyle. Onları ve ordularını helak eyle. Onlara bu dünyada mađlubiyeti, ahirette de azabını tattır.

Rabbimiz, bizlere dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ikram eyle.

Rabbimiz, bizi ve nesillerimizi namazlarını dosdođru kılan kullarından eyle,

Rabbimiz, bizi anne babamıza ve tüm inananlara rahmetinle muamele eyle.

Rabbimiz, bizlere verdiđin imanı salih amellerle koruyabilmeyi ve sana bir mümin olarak razı olacađın Őekilde dönebilmeyi bizlere nasip eyle.

Rabbimiz, bizleri sana hakkı ile kul olan ve kulluđunu dünya için unutmayan kullarından eyle. **El Fatiha**